



Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief:

- 10-jarig jubileum
- Agenda groepslessen
- Workshops



De hondenschool bestaat dit jaar 10 jaar en dat moet gevierd worden! Met gedurende het jaar verrassingen en vooral leuke evenementen! En bij een nieuwe fase hoort een nieuw logo. We blijven herkenbaar, een beetje oud een beetje nieuw.

Vanwege stijgende kosten zullen de kosten voor de trainingen met € 5,- verhoogd worden. Dit komt neer op € 0,50 per les. Wij hopen op jullie begrip.

Omdat we met nieuwtjes veel op social media te vinden zijn, zijn de nieuwsbrieven via de mail een beetje op de achtergrond geraakt. In verband met het jubileumjaar zullen we ze dit jaar weer gaan oppakken om jullie op de hoogte te houden van de vele activiteiten die we gaan organiseren. Maar like ons gerust op Instagram en Facebook om snel op de hoogte gehouden te worden van de laatste ontwikkelingen.

Veel leesplezier en hopelijk tot snel op een van de trainingen of workshops!

Yvonne Bugel-Jansen

En ineens zijn we 10 jaar verder....

Na bijna 10 jaar hobbymatig lesgeven werd op 17 februari 2010 Kynologisch Advies Centrum Dog Eyes geboren en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Dat het allemaal in zo'n sneltreinvaart zou gaan had ik nooit verwacht.

Mijn insteek is altijd geweest: baasjes die lekker met hun hond aan het werk gaan. Geen doelen halen, geen examens of diploma's, maar gewoon drukvrij en positief trainen met je hond. Ik ben geen

instructeur, ik ben gedragstherapeut. En op die manier geef ik ook les: je hond hoeft geen gedresseerd aapje te worden. Je hond moet het

leuk vinden om met je te werken en door een goede en sterke band krijg je vanzelf een gehoorzame hond. De hond met zelfvertrouwen die het leuk vindt om wat voor zijn baas te doen leert immers heel snel. De meeste honden zijn gefokt voor een bepaald doel. En alleen maar wandelen doe je een hond geen plezier mee. De hond wil nadenken en moeite doen voor en met zijn baas. En daardoor zijn er baasjes en honden die al meer dan 10 jaar bij ons trainen. Niet omdat ze nog steeds niet luisteren, of omdat ze nog steeds geen diploma hebben behaald. Maar omdat de baasjes dat ene uurtje in de week vrijmaken voor hun hond om even lekker samen te werken!



De meeste groepen draaien om de CombiFun: iedere week een andere discipline. En wat hebben we dan soms een lol om de gekke opdrachten die de baasjes moeten doen. En stiekem zit er altijd wel een oefening verstopt als je de hond zijn neus in een pion laat steken op commando. Maar ook veel plezier hebben we bij de "serieuzere" sporten zoals Rally-O (gehoorzaamheid) en Apportetraining. En natuurlijk die aandoenlijke pupjes niet te vergeten iedere woensdagavond.



In die 10 jaar is er veel gebeurd en soms is het goed daar even bij stil te staan. Wat zijn er mooie vriendschappen ontstaan, wat zijn groepen hecht geworden, wat zijn die koffiemomenten na de les gezellig en wat zijn er leuke evenementen geweest: van verschillende workshops, spelletjesdagen tot uitjes naar de dierentuin. Wat hebben we gekke dingen gedaan en gelachen. Wat hebben we een hoop lief en leed gedeeld met elkaar. Maar ook verdriet hebben we gehad waarbij we helaas afscheid hebben moeten

nemen van een aantal hele fijne mensen. Maar nog regelmatig denk ik met heel veel warme gevoelens terug aan Carla als ik mijn spullen klaarzet voor de les. Dan denk ik aan onze praatjes als ze net even wat vroeger kwam dan de rest van de groep. Of aan Geert als ik de perenboom zie staan tijdens de apporteertraining. En natuurlijk blijft er altijd een heel bijzonder plekje op de hondenschool voor Judith: ontelbare momenten denk ik aan haar en zien we gelukkig veel van haar terug in haar dochter en mijn jongste cursiste Iris

Wat missen we ze allemaal, maar wat hebben ze mooie herinneringen voor ons gemaakt.

10 jaar gaat erg snel: Begonnen op een veld dankzij Buurman Johan, wie had dat gedacht he nu 10 jaar verder. Dankjewel! En inmiddels bij Fré en Dicky, waar we nu alweer bijna 5 jaar heerlijk droog kunnen staan in de winter en koel onder de bomen in de zomer. En natuurlijk Margreet: inmiddels een bekend gezicht bij de cursisten en al heel wat jaren mijn rechterhand. Mijn stabiele factor die altijd klaar staat om een les over te nemen. Maar ook die inmiddels heel wat groepen zelf heeft lesgegeven en dat hopelijk nog héél lang blijft doen.



Ik hoop in de komende jaren weer veel mooie herinneringen te kunnen maken, samen met mijn cursisten en hun hondjes!

Trainingen

In de voorjaarsvakantie zullen er geen lessen plaatsvinden. Dit is van zaterdag **15 februari t/m vrijdag 21 februari**

Zaterdag 22 februari zullen we beginnen met de Feestweek! Zet je feestmuts op, dan gaan we er een gezellige en leuke week van maken!

Op de dinsdagavond om 20.00 uur is er nog plek bij de Apporteertraining. Ook op maandagavond om 20.00 uur is er nog plek bij de Rally-O training. Wil je graag wat anders met je hond? Waar appél toch belangrijk is maar waar je op een leuke sportieve manier kunt trainen? Voor meer informatie over deze sporten of om je op te geven kun je contact met ons opnemen via info@dogeyes.nl



Binnenkort zal er ook weer ringtraining gegeven worden. Dag in overleg met de deelnemers. Wil je graag je hond een keer showen op een tentoonstelling? En wil je je hond goed voorbrengen? Geef je dan snel op!



27 juni 2020

!!! Jaarlijkse Spelletjesdag !!!



Workshops

Er was weer veel vraag naar workshops, dus dan gaan we dat doen! Onderstaand vinden jullie de agenda en omschrijvingen van deze verschillende workshops. Meestal lopen de inschrijvingen erg hard, dus als je erbij wilt zijn: geef je snel op, want er zijn maar beperkte plekken en vol=vol!

Zaterdag 29 februari 2020	P uzzelen doe je met je neus
Zaterdag 7 maart 2020	A pporteren kun je leren!
Zaterdag 21 maart 2020	S amen in het bos
Zaterdag 4 april 2020	K ind & Hond
Zaterdag 25 april 2020	O mgaan met prikkels en verleidingen
Zaterdag 16 mei 2020	K omen wanneer je geroepen wordt!
Zaterdag 23 mei 2020	W andelen zonder trekken

Alle workshops worden gehouden op zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur en duren gemiddeld 2 uur. De kosten per hond zijn € 20,- incl. deelname certificaat en koffie/thee. Twijfel je of het geschikt is voor je hond? Vraag ons gerust. Ook oud cursisten of als je (nog) niet bij ons traint ben je welkom!

Geef je op via info@dogeyes.nl VOL=VOL!!

Puzzelen met je hond!

29 Februari 2020 vanaf 14.00 uur

Op herhaling: we gaan lekker puzzelen met onze hondjes. Het weer is wellicht nog guur, dus tijd om lekker binnen aan de slag te gaan met je hond! Deze workshop staat in het teken van de vaste puzzels en de mogelijkheden die je daarmee hebt. Een puzzel is niet zomaar wat voertjes in een puzzel stoppen en je hond het uit laten zoeken. Je wordt geïnspireerd met vele verschillende puzzels. Niet alleen het puzzelen, maar ook de beheersing daaromheen en hoe je zorgt dat je materialen niet stuk gaan worden behandeld. Uiteraard staat het samenwerken centraal.



Apporteren kun je leren!

7 maart 2020 vanaf 14.00 uur

Je hond leren om goed te apporteren? Zou je wel apporteertraining of jachtraining willen doen met je hond en twijfel je nog of het leuk is of geschikt voor je hond? Of loop je al tegen problemen aan tijdens het apporteren zoals niet terugbrengen of is je hond erg afgeleid? Kent je hond geen rust voordat hij iets mag ophalen? Kom dan gerust naar de workshop waarbij we je gaan helpen om aan de slag te gaan met het positief aanleren van apporteren. Tijdens de workshop zal er alleen met dummy's worden gewerkt. Deze workshop is geschikt voor honden van alle leeftijden.



Samen in het bos

21 maart 2020 vanaf 14.00 uur

Al vele jaren een hit voor onze cursisten: Samen op pad in het bos! En dan niet alleen wandelen, nee actief aan de slag! Snuffelen, zoeken, werken en balansen. Maak je wandeling eens leuk! Tijdens de wandeling krijg je veel inspiratie wat je dagelijks met je hond buiten in het bos kunt doen en hoe je van de natuur veilig gebruik kan maken. Deze workshop is geschikt voor honden die al wat langer mee kunnen lopen aan de riem. Ook al trekt je hond, geen probleem want ook hier zullen we aandacht aan besteden!



Kind & Hond

4 april 2020 vanaf 14.00 uur

Hoe leuk is dat...kind en hond! Ze kunnen maatjes voor het leven worden. Maar ook de kinderen moeten leren hoe ze met een hond om moeten gaan. En dat is niet altijd even makkelijk en vanzelfsprekend. Tijdens deze workshop willen we de kids dat leren, maar vooral ook dat ze leuke dingen samen met de hond kunnen doen! Dus een leerzame middag met allemaal leuke truckjes en kunstjes! Deze workshop is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Uiteraard onder begeleiding van een ouder. Uiteraard sluiten we de dag af met voor de kids wat lekkers en een mooi diploma!



Omgaan met prikkels en verleidingen

25 april 2020 vanaf 14.00 uur

Iedereen herkent het wel: zijn (jonge) hond is enorm afgeleid door alles wat er om hem heen gebeurt. Tijdens het wandelen wordt je hond afgeleid door de kat van de buren, de hond van de kaasboer of al die papiertjes en blaadjes op straat die zo lekker wapperen. En dan nog maar niet te spreken over al die leuke honden en mensen in het bos waar je naartoe kunt rennen! Hoe zorg je er dan voor dat je hondje weer contact met je maakt? Kom naar deze workshop en we zullen je verschillende handvatten geven om te gebruiken tijdens deze afleidingen!



Komen wanneer je geroepen wordt!

16 mei 2020 vanaf 14.00 uur

Kom hierrrrrrrr!!! Een van de belangrijkste oefeningen die een hond moet leren, en toch gaat het daar helaas niet altijd goed. Wil je een middag lang oefenen op het komen van je hond? Zonder en met afleidingen? Waar moet je op letten? Wat kun je het beste doen? Hoe kun je het leuk maken? Dat gaan we deze middag allemaal behandelen! Deze workshop is geschikt voor honden van alle leeftijden.



Wandelen zonder trekken

23 mei 2020 vanaf 14.00 uur

Wandelen terwijl je hond aan de riem trekt is een veelvoorkomend probleem bij veel eigenaren. Die onverwachtste ruk aan je arm omdat de hond ineens iets anders interessants ziet. Of het uitlaten dat gewoon niet meer leuk is omdat je continu achter je hond aan moet lopen. Tijdens deze workshop gaan we de eigenaren leren hoe je de hond het beste kunt begeleiden bij het aanleren niet te trekken aan de riem als ze met de eigenaren aan het wandelen zijn. Honden die al trekken of honden die nog jong zijn, zijn allemaal van harte welkom op deze workshop!

